

Kerstmorgen 2016

Gods tijd is gekomen,  
maak het mee!



Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt

Organist: Marinus den Harder  
m.m.v. enkele koperblazers

Vooraf zingen we:

Lied 477 Komt allen tezamen: 1, 4 en 5

Lied 486 Midden in de winternacht: 1, 2 en 4

Lied 478 Komt, verwondert u hier, mensen: 1 en 2

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst

Woorden van licht en bemoediging

Johannes: 1: 1-5

Lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen: 1

Bemoediging en groet

Gedichtje, aansteken kaars

Jesaja spreekt het woord van God,

Het klinkt haast als een bede.

We steken het eerste kaarsje aan:

Het lichtje van de vrede.

Johannes roept het woord van God

Herhaalt het vele keren.

We steken het tweede kaarsje aan:

Het lichtje van bekeren.

Jakobus schrijft het woord van God,

Aan rijken en verachten.

We steken het derde kaarsje aan:

Het lichtje van verwachten.

En Jozef hoort het woord van God,  
Een engel komt van boven:  
We steken het vierde kaarsje aan,  
Het lichtje van geloven.

En Jezus is het woord van God,  
Kind ons door Hem gegeven:  
'De zoon van God, Maria's zoon  
Is in de nacht geboren.  
Zing, Juich met alle eng'len mee,

Kindermoment

Projectlied

Een ster laat mensen weten  
de nacht gaat snel voorbij  
God zal ons niet vergeten  
Hij houdt van jou en mij.  
Nu wordt het licht geboren  
Zo kwetsbaar als een kind  
laat God hier van zich horen  
De vrede overwint.

Uitleg van het bloemstuk

Gebed tegen het donker

Lied 487 Eer zij God in onze dagen: 1 en 2

Getuige van het licht  
Johannes 1: 6-9

Lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen: 2

Gods tijd breekt aan  
Johannes 1: 10-14

Lied 601 Licht dat ons aanstoot in de morgen: 3

Overweging: maak het mee!

Lied 473 Er is een roos ontloken: 1 en 3

Lied 481 Hoor, de engelen zingen de eer

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze vader

Collecte – kinderen komen terug

Lied 485 Zeg eens herder, waar kom jij vandaan: 1, 2, 3 en 6

Lied: Ere zij God ELB 101

Zegen met gezongen amen