



# Protestantse Gemeente Biddinghuizen

Zondag 15 mei 2015

Belijdenisdienst 1<sup>e</sup> pinksterdag



Voorganger: Ds. H Stolk

Muzikale medewerking True Colors

Welkom door de ouderling van dienst

Tekst Val

Een pad langs afgronden, zal ik het redden?  
Van gedragen worden wil ik weten

De zon steekt, in uw schaduw kan ik rusten

Voortdurend mist mijn voet een steunpunt,  
een draagvlak, zodat ik voortdurender val

en maar val. Totdat ik sta, totdat ik zing.

Anton Ent

Intochtslied: Psalm 121: 1, 3 en 4

Bemoediging en Groet

Inleiding op de dienst

Kyriëgebed gezongen: Lied 836: 1 en 5  
O Heer die onze Vader zijt

Lofzegging

Glorialied: Lied 869: 1, 2 en 6

### **Dienst van het Woord**

Gebed bij het opengaan van de Bijbel

Schriftlezing: Genesis 11: 1 - 9

Zingen: Opwekking 645

Ik kies vandaag: ik leef voor U.  
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U. Ik kies vandaag:  
ik wil uw stem verstaan. Ik kies vandaag: ik leef voor U.  
Want met heel mijn gezin dien ik U Heer.  
Want met heel mijn gezin  
wil ik leven tot uw eer, vandaag.  
Ik kies vandaag: ik leef voor U.  
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U.  
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan.  
Ik kies vandaag: ik leef voor U.

(Refrein)

Want met heel mijn gezin dien ik U Heer.  
Want met heel mijn gezin wil ik leven tot uw eer.  
Want met heel mijn gezin dien ik U Heer.  
Want met heel mijn gezin  
wil ik leven tot uw eer, vandaag.  
Vader God, Vredevorst, Wonderbare Raadsman, Majesteit,  
toegewijd willen wij U volgen.  
Ik kies vandaag: ik leef voor U.  
Ik kies vandaag: ik geef mijn 'ja' aan U.  
Ik kies vandaag: ik wil uw stem verstaan.  
Ik kies vandaag: ik leef voor U.

Evangelie: Handelingen 2: 1 - 13

Zingen Lied 686: 1 en 2

Overweging en Verkondiging

Korte stilte

We gaan over naar de Openbare Geloofsbelijdenis.

**Vijf mensen uit twee gemeenten staan vandaag hier in de kerk om hun doop te beamen en om belijdenis af te leggen van hun geloof.**

**Het zijn:**  
**Claudia Boelens**  
**Ilse van Dieren**  
**Marjan Oost**  
**Gert-Jan Timmerman**  
**Bart Westerveld**

Namens de gehele groep catechisanten een motivatie uitgesproken door Ilse en Bart.

Zingen: Opwekking 630

Op elk moment van mijn leven,  
in voor of tegen spoed  
Aanbid ik U mijn Jezus  
en dank U voor Uw bloed.

Ik vind kracht in U mijn Vader  
als ik heel dicht bij U ben.  
Mijn hart en mijn gedachten,  
worden warm als ik bedenk.

Vader U bent goed,  
U bent heilig,  
U bent liefde.  
Jezus U bent groot,  
U bent sterker dan de dood.  
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,  
en ik zing met heel mijn hart  
ik hou van U.

Op elk moment van mijn leven,  
bij dag en bij nacht,  
wil ik Uw woorden lezen,  
en dragen in mijn hart.

In de stormen van mijn leven,  
in de regen in de kou,  
wil ik schuilen in Uw vrede,  
wil ik rusten in Uw trouw.

Vader U bent goed,  
U bent heilig,  
U bent liefde.  
Jezus U bent groot,  
U bent sterker dan de dood.  
Vader deze dag geef ik me zelf aan U,  
en ik zing met heel mijn hart  
ik hou van U. (2x)

Vader deze dag geef ik me zelf aan U,  
en ik zing met heel mijn hart  
ik hou van U.

Gebed

Belijdenisvragen:  
Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Verlosser

Wil je Jezus Christus volgen, zijn Zoon,  
Onze gekruisigde en opgestane Heer?

Vertrouw je je toe aan de Heilige Geest,  
Die ons leven van dag tot dag vernieuwt?  
En verlang je met de gemeente,  
verenigt rond Schrift en tafel, de Heer te dienen

in de opbouw van zijn kerk, en de komst van zijn rijk naar de  
gaven, die je hebt gekregen?

Wat is daarop je antwoord?

Zegenbede en handoplegging

## Belijdenistekst

Verwelkoming door de gemeente

Zingen: Opwekking 687

Heer, wijs mij uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan,  
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,  
die zuiver is en goed.  
Uw woord is onderweg  
als een lamp voor mijn voet.  
Als mij het zicht ontbreekt,  
het donker is,  
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt.  
Als mij de wil ontbreekt  
uw weg te gaan,  
spreek door uw Woord en  
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;  
maak door uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt.  
Als ik de weg niet weet,  
de hoop op geef,

toon mij dat Christus heel  
mijn weg gelopen heeft.

## **Dienst van het Antwoord**

Pastorale mededelingen

Voorbeden, Stil Gebed en samen het Onze Vader

Collecte en gemeenteleven mededelingen

Slotlied: Lied 675: Geest van hierboven

Zegen

Amen zingen we met woorden van Lied 425  
*Vervuld van uw zegen*