



Protestantse Gemeente
Biddinghuizen

Zondag 22 januari 2017

Viering van het Heilig Avondmaal



Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt

Organist: Marinus den Harder



Welkom door de ambtsdrager van dienst

Lied 276 Zomaar een dak: 1 en 2

Bemoediging en groet

Lied 276: 3

Filmpje: <https://www.youtube.com/watch?v=281nAKfWl3w>

Kindermoment

Gebed voor de nood van de wereld

Psalm 66 Breek, aarde, uit in jubelzangen: 3, 5 en 7

Lezing: Johannes 2:1-11

Lied 791 Liefde, eenmaal uitgesproken: 1, 5 en 6

Overweging

Lied 970 Vlammen zijn er vele: 1, 3, 4

Voorbeden

collecte- kinderen komen terug

Mededelingen

Lied 385 De tafel van samen: 1, 2 en 4

Nodiging

Vredewens

Tafelgebed

Samen gebeden Onze Vader

Delen van brood en wijn

Tijdens de rondgang zingen we

lied 681 Veni sancte spiritus

lied 687 Wij leven van de wind

eventueel opw 404 laat de vlam weer branden

Wij gaan op weg met brandend hart,
Met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
Zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.

De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee wij gaan.
Om hen die vallen, hen die wank´len,
op te vangen in uw naam.

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.(2x)

Dankgebed

Lied 423 Nu wij uiteengaan

Zegen met gezongen amen