



Protestantse Gemeente
Biddinghuizen

Doopdienst zondag 15 oktober

thema: Waardevol



Fenne Johanna Dingemans wordt gedoopt

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt

Organist: Tijn Bouw

Welkom en mededelingen-ouderling van dienst

Lied 287 Rond het licht dat leven doet: 1 en 3

Bemoediging en groet

Lied 287: 5

Gebed voor de nood van de wereld

Lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen: 1, 3, 4 en 5

Inleiding thema

Fenne wordt binnen gebracht – Tijdens het binnenkomen luisteren we:
Diep, diep, diep als de zee <https://youtu.be/cHGcd1IJEQg>

Water in het doopvont

Vragen aan de ouders

Inleiding op de doop

Gedicht

U kent mij

Heer, mijn God, U kent mij zoals ik ben
Met heel mij leven bent U bekend
U kent mij beter, dan ik mijzelf ooit ken
U ziet mij, waarheen ik mij ook wend.

U volgt mij waar ik ga of sta
Niets ontsnapt aan Uw Goddelijk ogen
U leidt mij en gaat mijn wegen na
Heer, U blijft altijd met mij bewegen.

Onbegrijpelijk, dat U alles van mij weet
Mijn diepste gedachten en mijn daden
En dat U zo veel aandacht aan mij besteedt
En dat U mij met Uw zorg wilt overladen.

Dank U Heer, dat U mij zo goed doorziet
Dat ik mij altijd aan U mag toevertrouwen
In al mijn vreugde, maar ook in mijn verdriet
Dat ik heel mijn leven op U mag bouwen.

Dank U, voor al het goede in mijn leven
Heer, dat U elke dag voor mij wilt zorgen
Alles wat ik nodig heb, wilt U mij geven
Dat ik U hiervoor mag loven, elke morgen.

(Uit Psalm 139)

Lied 347 Here Jezus, wij zijn nu

Doopgebed

Doop

Beloftes ouders

Vraag aan de gemeente:

Gemeente, wilt u Fenne in uw midden ontvangen, om haar en haar ouders, in woord en daad proberen te bewaren bij de Bron van de gemeente: Gods liefde? Zodat zij haar doop zal leren begrijpen als het begin van een nieuwe levensweg en een dagelijkse beker vol vreugde?

JA, DAT BELOVEN WIJ!

Doopduifje ophangen in de gedachtenis – we luisteren naar: Het is oke: <https://youtu.be/qvc-6NE4Kc4>

Kindermoment-kinderen naar de kinderkerk

Gebed

Lezing Lucas 15: 1-7

Lied 23b: De Heer is mijn herder: 1, 2 en 5

Overweging

'Eindeloos zijn de verhalen'

(Zingenderwijs 47 – melodie: Lied 913 Wat de toekomst brenge moge)

1. Eindeloos zijn de verhalen
over Gods beloofde rijk,
om je hart aan op te halen,
luister dus maar goed en kijk:
Mensen zijn er net als lichten
samen door het donker heen,
liefde straalt van hun gezichten,
niemand blijft er ooit alleen.

2. Eindeloos zijn de verhalen
over Gods beloofde rijk,
om je hart aan op te halen,
luister dus maar goed en kijk:
Jij bent als het zout der aarde,
jij geeft aan het leven smaak.
Jezus ziet in jou je waarde,
't is zijn liefde die je raakt.

3. Eindeloos zijn de verhalen
over Gods beloofde rijk,
om je hart aan op te halen,
luister dus maar goed en kijk:
Jezus spreekt niet over later,
hier en nu is God nabij,
midden in de wereld gaat de
Geest van God met jou en mij

Pastorale mededelingen

Gebeden

Collecte-kinderen komen terug

Opwekking 488 Heer, ik kom tot U

Zegen met gezongen Vierstemmig amen