



Seizoensverslag van: Basiscatechese

Seizoen: 2016 - 2017

Dit zijn wij: (plaats hieronder een foto van jullie werkgroep en zet eronder wie het zijn v.l.n.r. - is er een logo van jullie groep, plaats dat ook. Foto en logo mogen ook als bijlage worden gestuurd)



Heidie Mulder en Karin Schaap

In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:

Wij werken nooit echt met een werkplan, wij willen de kinderen van groep 8 en de brugklas helpen bij hun zoektocht naar God, hun geloof en hun plek binnen onze gemeente

Onze concrete plannen waren (voeg regels toe indien nodig):

	Activiteiten	Doel/doelgroep	ons plan van aanpak was
1	Basiscatechese	Groep 8 + brugklas	Om de week een veilige plek bieden waar we met elkaar praten over het geloof en het leven.
2			
3			

Wij hebben dit vormgegeven door:

	Activiteiten	omschrijving
1	Catechese	Praten over de dingen die komen kijken bij een kerkdienst en een kerkelijke gemeente
2	Catechese	Leren keuzes te maken en voor je mening uitkomen
3		

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep heeft gedaan in het afgelopen seizoen:

We vinden het altijd weer een uitdaging om onze jongeren te kunnen motiveren en inspireren op hun weg door het leven met hun geloof. Dit doen wij door onderwerpen te behandelen die hen interesseren en waar we ze mee prikkelen om na te denken over hun geloof en hun leven.

We zijn trots op en/of dankbaar voor:

De reacties van de jongeren en hun ouders, ze komen met veel plezier en niet alleen omdat ze anders in de kerk moeten zitten. Ze voelen zich welkom bij ons en gezien in de kerk. De jaarlijkse afsluiting is altijd een gezellige boel, waar we bewust nog even napraten over het afgelopen seizoen.

Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden: (vermeld namen en functies erbij)

Heidie Mulder en Karin Schaap (geven beide catechese)

Onze vacatures zijn:



Op zich hebben wij geen vacatures, wij redden ons prima. Soms zou het fijn zijn een extra iemand achter de hand te hebben, maar tot nu toe hebben we nog nooit een catechese af hoeven zeggen.

Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:

Wij willen met de 'nieuwe' groep nadenken over hoe zij in het leven staan en wat zij met hun geloof in het leven willen en kunnen. We willen dat ze zich gezien voelen door de gemeente.

Tot slot: