

Een aantal herinneringen aan Het Schip:

In vroegere kerstdiensten voor de kinderen trakteerde bakker Tietema op grote kerstkransen.

De mooie, soms heel verassende orgelmarathons met de laatste jaren vaste prik even na middernacht: Psalmen zingen met Klaas Keimpema achter het orgel.

De Voorhofdagen waarin het Schip werd omgetoverd tot een outlet winkel.

Uitvoeringen van ja, noem maar op: Zon en Zegen, Maris Sonoris, Kinderkoren, Piratenkoor en vele anderen.

Feestelijke bijeenkomst na het winnen van Sharon Kips. Ja zelfs als voetbaltribune heeft het Schip dienst gedaan.

De musicals Het Ondermaanse Huis, De Trekvogel en de Millennium Musical. Wat is er gezaagd, verbouwd, verlegd, verhangen om alles goed te krijgen. En wat een saamhorigheid!

Een paar keer bij een droevige gebeurtenis gebeurde het dat er "zomaar" een vlindertje door het Schip fladderde.

Het samen met Parochianen schoonmaken van het gebouw, waardoor het kon gebeuren dat je met een katholieke mede-zuster de banken in olie zette of de schuifdeuren reinigde. (Best wel hoog).

In de periode van Het Schip zijn we o.a. gegaan:

- Van mannenbolwerk naar vrouwen in het ambt
- Van Zondagsschool naar kinderkerk
- Van huiscatechese en huisbezoek naar gespreksavonden
- Van bandrecorder, cassettebandje naar kerktelefoon en nu zelfs digitaal.

Het Schip, dat ons tot hier gebracht heeft onder de leiding van de Grote Bootsman, gaan we verlaten. Vol vertrouwen gaan we de toekomst in, wetende dat we er niet alleen voor staan.

Wim en Janny Kapteijn

