

Herinneringen aan kerkgebouw.... van Annelies Leendertse

In 1966 kwamen we hier wonen, eerst kerkten we nog in de Rank, daar zat je soms zo dicht op het liturgisch centrum dat ik als kind een keer geprobeerd heb de kaarsen uit te blazen. Mijn vader zat voor mijn gevoel al snel in de kerkenraad. Ds. Molenmaker was de predikant toen..

Voor zover ik weet was mijn vader via de kerkenraad betrokken bij de bouw van het kerkgebouw, eerst alleen Het Schip, met omringende zalen.. Hoe bijzonder dat nu bij de bouw van de nieuwe huidige kerkzaal zijn kleinzoon Koen via de kerkenraad hier weer bij betrokken is....

Daarna de kinderclubs van de kerk.. in de kerk, maar ook bij Carla v Dijk of Martha Verkuijl thuis op zolder dacht ik..

Kinderkoor, Jona met de kandidaten uit Kampen die bij ons stage liepen in de gemeente..Wim Westerveld b.v.

Catechese in de kerk van in mijn tijd vooral ds. Delbeek..en ook belijdenis gedaan in Het Schip, Henk heeft belijdenis gedaan met de doop van Liset.

De jeugddienstgroep een hele belangrijke vriendengroep ... op vrijdag kwamen we bij elkaar .. we maakten helemaal zelfstandig diensten, oecumenisch ook met de Katholieke jeugd samen, we organiseerden Kerstvoettocht en diensten samen met Koen Negenborn en gingen volksdansen op de Essenburg.. We gingen op stap organiseerden weekendjes weg met de jeugd onder toezicht oog, met vooral een hele vette knipoog van de jeugdouderling (ik herinner me mooie weekenden met dhr. Van Splunter)Veel mooie langdurige vriendschappen heb ik hier aan te danken.

Daarna poosje weggeweest uit de polder, dus niet in organisatie van iets, maar zondags nog steeds aanwezig bij de diensten, omdat we in de weekenden thuis waren om mijn vader te verzorgen die een dwarslaesie had opgelopen.. Die zelf toch betrokken werd en bleef door stukjes in het kerkblad, door ds. Kiers o.a. door veel bezoeken van gemeenteleden en het geven van thuiscatechese..

Daarna mijn vaders overlijden, de uitvaartdienst in zijn en onze zo geliefde kerk werd door ds. Delbeek gedaan.

Toen in de kerk getrouwd met Henk klompe.. een dienst met Doddy, eigenwijs als we waren wilden we deze in een wat kleinere setting, dus toen al in de beuk...

Daarna zijn onze kinderen geboren en alle drie gedoopt in het Schip, door ds. Hoving. Henk deed belijdenis bij de doop van Liset.

Mijn moeder overleed en er was een prachtige uitvaartdienst samen met ds. Schonewille..

Intussen waren Henk en ik weer volop betrokken bij het kerkelijk leven steeds in andere rollen of functies.. Het doet goed en je weet je betrokken hierdoor ..

Henks moeder overleed in mei 2015 en de uitvaartdienst was in ook in Het Schip/

En onze kinderen ze gingen hun weg ... Liset en Koen wonen beiden in de buurt en hebben hun plek in de kerk zeker gevonden en ook zij vinden het fijn om actief betrokken te zijn.. Hoe mooi is het dat het zo gewoon weer verder gaat.

Liset en Matthijs trouwden in juni 2015 en lieten hun huwelijk inzegenen in Het Schip..!!!!