

Een terugblik op onze kerk in Biddinghuizen.

We zijn in 1970 hier komen wonen en gingen naar de kerk in de Voorhof
Een prachtige kerk met veel zalen we waren vol lof.
De landelijke kerken hebben hier veel geld in gestoken
Het is duurzaam gebouwd zo werd er gesproken
We waren druk met ons boerenwerk
Zondags gingen we regelmatig naar de kerk
Ook werden we voor bestuurlijk werk gevraagd
Soms werden we voor een byzondere klus uitgedaagd
Het mooiste werk waar ik vele jaren aan heb meegedaan
was voor de Voorhofcommissie dat stond bovenaan
De afbraak van het schip en de zalen is mijn keuze niet
De keuze van de kerkeraad gaf mij veel verdriet

Gerrit Aalderink