

februari 2015

(op verzoek) omslag voor voorbeden-boek in de kerk "de Voorhof"
Biddinghuizen.



*"Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,
Spreid uw warmende lichtglans over ons uit"*

Een "onrustige, golvende" zee (groen/blauw) van mensen.
Ieder in zijn/haar eigen "kleur en vorm", met de lichte (gelukkige/blij) en
donkere (vervelende/verdrietige) momenten uit zijn/haar leven.
Mèt de nodige scherpe kantjes waar zij ook ongetwijfeld in hun leven
tegenaan lopen...

Maar, gelukkig.....

Bóven die zee van mensen mogen we **ALTIJD** de liefde en genade van
onze God (duif) weten.....



Elly Weijers - van Kempen.