

November 1969 zijn we in Biddinghuizen komen wonen
Voor mij was het wennen, voor Johannes niet. Hij was een echt mensen mens.
Ik moest dat leren.

Tea en Andre zijn hier gedoopt. Jaco was al gedoopt in Elburg.
Jaco , Tea en Andre hebben hier belijdenis gedaan
Jaco en Andre zijn hier getrouwd.
Jaco en Marja hun kinderen zijn hier gedoopt.
Andre en Karin hun kinderen zijn hier ook gedoopt

Johannes heeft met elkaar 12 jaar in de kerkenraad gezeten en dat vond hij fijn In gesprek met mensen.

Ook de rouwdienst is hier in het Schip geweest, met de kist van Johannes voorin.

Ik heb nu mijn plekje wel gevonden in de gemeenschap En hoop er nog heel lang deel vanuit te maken.

O God die droeg ons voorgelacht. In nacht en storm gebruis.
Bewijs ook ons uw trouw en macht , wees eeuwig ons tehuis

Marrie Schaap – van Tongeren