

Herinneringen aan Het Schip en De Voorhof.

Het was april 1969. Vanuit de Wieringermeer kwamen wij, Maup en Marianne Groeneweg-Brouwer en onze kinderen Hanneke en Walter, tijdelijk wonen aan Het Plein in de voormalige Pastorie van de Kerk.

Wij hadden een prachtig uitzicht op onze “nieuwe” kerk. Zondagmorgen om 09.15 uur luiden uitnodigend de klokken, wat we nog nooit ervaren hadden. Degenen die met een auto kwamen, parkeerden die aan de stoep voor de hoofdingang van De Voorhof. Dit was een gezamenlijke dienst voor Protestanten. Vervolgens was er om 17.00 uur weer een dienst voor Hervormden en om 19.00 uur voor Gereformeerden. De 2 laatste diensten werden na een paar jaar afgeschaft en vervangen door een gezamenlijke dienst om 19.00 uur. Tijdens de morgendienst werd er zondagschool gehouden. Aangezien er zoveel kinderen waren, werden die verdeeld over enige kerkzalen en lokalen van de Basisscholen De Akkerwinde en De Rank.

Een aantal keren in het jaar ontvingen nieuwe gemeenteleden een uitnodiging om, voorafgaande aan een kerkenraadsvergadering, kennis te maken met de predikant en kerkenraadsleden. Wij voelden ons snel thuis, zowel in de kerk als in Biddinghuizen: “Hervormd of Gereformeerd voor ons geen verschil”. Samen Op Weg (SOW) in Biddinghuizen werd de voorloper, van wat op landelijk niveau nog onbekend was. ‘s Morgens zat de kerk vol, waarbij de zitplaatsen in de zijvleugel en op de galerij ook vaak bezet waren. Biddinghuizen groeide en ook bij iedere uitgifte van boerderijen kwamen er kerkleden bij. Maup is een periode diaken geweest en ik heb in diverse werkgroepen gezeten. Het eerste ambt dat ik bekleedde was: “Jeugdouderling voor de catechese”, samen met 4 andere jeugdouderlingen. Het aanbod van catechisanten was zo groot, dat besloten werd om een andere vorm van catechese te geven: de huiscatechese. Voor het seizoen 1980-1981 meldden zich 268 catechisanten. In 1986 waren dat er 180. Naast de predikant en de jeugdouderlingen waren daar 40 gemeenteleden actief mee. Samen met Kor Oldenbroek stelde we in augustus de huiskamergroepen samen. Om op te starten, stapten Kor en ik op een avond op de fiets en gingen op bezoek bij gemeenteleden of ze gastgezin wilden worden en huiscatechese wilden geven.

Aan 't eind van de avond hadden we het rond en konden in september beginnen. Geweldig, wat een medewerking! Onze toenmalige predikant- ds. Carel Delbeek- ondersteunde deze wijze van catechese geven, voluit. Op 16 april 1986 wordt voor de eerste keer het seizoen afgesloten met een Agape- viering.

Een aantal keren ben ik gevraagd om zitting te nemen in een beroepingscie. Ik voelde het als een zware verantwoordelijkheid, daarnaast was het een bijzondere ervaring.

Zoveel herinneringen komen boven als ik aan Het Schip denk. Toen onze dochter Hanneke naar de kleuterschool ging, bleek er een tweede protestants- christelijke kleuter- en basisschool nodig te zijn. Die werd de eerste anderhalf jaar gehuisvest in een zaal van De Voorhof. Haar juf was Mieke Wiggers, die verloofd was met Wim Westerveld, theologie student in Kampen. Ook deden De Voorhof dagen haar intrede, voorbereid door de V.O.C. (Voorhof Onderhoud Commissie), met o a. een grote goederenmarkt. De R.K. kerkzaal werd ontruimd en vol gezet met serviesgoed, potten, pannen, boeken en platen enz. De zaterdag vóór Moederdag werd op het plein onder de toren een plantenmarkt gehouden. Gemeenteleden bakten diverse lekkernijen, die te koop werden aangeboden. Ook werd er een 24 uur durende orgel-marathon gehouden, vanaf vrijdagmiddag 15 uur tot zaterdagmiddag 15 uur. Muzikanten, koren en solisten maakten hun opwachting en de marathon werd druk bezocht. Hoogtepunten waren de musicals Het Ondermaanse Huis (1989) en De Trekvogel (1994), waar Maup en ik aan mee gedaan hebben. Een onvergetelijke ervaring! Melodieën daaruit, spelen soms nog door mijn hoofd, zoals het lied van de "De Hoop". En: "Maar niet steen en hout alleen is 't grote werk gedaan, 't zal om ons zelve gaan". Nu zingen we o.a.: "Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt, van wie zijn voor gegaan".

Dit ontroert mij, wij hebben er lief en leed met elkaar gedeeld, denkend aan gemeenteleden, die ons zijn voor gegaan. Als we dit lied zingen, krijg ik altijd een brok in m'n keel.

Verdriet was er, toen wij als gezin afscheid namen van Maup op 2 mei 2017. De dankdienst voor zijn leven, werd op 8 mei 2017 in "De Voorhof" gehouden. We hebben zoveel medeleven ervaren, het voelde als een warme deken om

ons heen. Dankbaar, kunnen we zijn, omdat er in die ruim 50 jaar zoveel mensen zich ingezet hebben voor de kerk en nog steeds doen. Ook door veel jonge mensen, die hun tijd, energie en enthousiasme inbrengen. Nu denk ik, dat we dat steeds voor ogen moeten houden, hoe moeilijk het ook is om afscheid te nemen van Het Schip. Wij straks “gemeente-zijn” in de nieuwe kerkzaal en ook daar zullen we ons thuis voelen. We raken Het Schip kwijt, maar we houden elkaar vast als in een sterke Geloofsgemeenschap.

Want: “Ga met God en Hij zal met ons zijn, ons nabij op onze wegen, met zijn raad en troost en zegen, ga met God en Hij zal met ons zijn”. Laten we daarvoor bidden en op vertrouwen.

Marianne Groeneweg- Brouwer.

Biddinghuizen, mei 2020.