

Protestantse gemeente Biddinghuizen
Zondag 22 mei 2022

Lof in de Hof dienst

"Rust vinden"



Voorganger: dhr. Kees Stam

Welkom door de ouderling van dienst

Lied Opwekking 733 10.000 redenen

Votum en groet

Lied Opwekking 429 God wijst mij de weg

Lied Trinity Vlammetje

Kindermoment (kinderen gaan naar de kerk)

Gebed om het licht van de Heilige Geest

Lied Opwekking 717 Stil, mijn ziel, wees stil

Lied Opwekking 488 De kracht van uw liefde

Lezing en Verkondiging Psalm 131

Een pelgrimslied van David

Heer, niet trots is mijn hart,
niet hoogmoedig mijn blik,
ik zoek niet wat te groot is
Voor mij en te hoog gegrepen

Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij

Israel, hoop op de Heer,
van nu tot in eeuwigheid.

Lied Lev Hoe ik worden ga

Lied Opwekking 789 Lopen op het water

Gebeden, dank- en voorbeden

Lied Reyer Hoop in mij

Zegenbede